

De kleine geschiedenis van een koppig dorp...

FILM EN BOEK OVER SINT-KATHARINA IN AANTOCHT

SENTE ◊ Al jaren smeulden er plannen om een nieuw boek te maken over Sente en eindelijk komt het er nu van. Met een professioneel gemaakte film erbovenop. 'Sentementen' is de titel van de film. 'Sente, een grensgeval... de kleine geschiedenis van een koppig dorp', luidt de titel van het boek. Tot 20 december kan men voorintekenen voor boek én dvd.

Officieel gehucht of parochie Sint-Katharina, soms Sint-Katrien, maar algemeen bekend als Sente. Deel uitmakend van Kortrijk (Heule), Kuurne en Lendeledede. De bewoners zijn inderdaad een 'koppig volkje' dat qua eigenheid op zijn strepen staat. De droom om ooit een zelfstandige gemeente worden, werd jaren geleden de kop ingedrukt. Een eigen parochie worden lukte – met moeite – wel. Een pastoor is er nu ook al niet meer, maar wat Sente wel heeft, is een zeldzame samenhang en gemeenschapszin. En daarvan is het boek-filmproject het zoveelste bewijs.

GROOTS PROJECT

Twee jaar geleden won actieve Sentenaar Roland Man in Kuurne de cultuurtrofee. Bij die gelegenheid maakten Dirk en Simon Huysentruyt een filmpje met sfeerbeelden en ook wat historiek van Sente. "Dat smaakte naar meer", zegt Dirk Huysentruyt, nu ook bezieler van de film. "We brachten het ter sprake op het verenigingsplatform en de interesse was gewekt. We zouden er voor gaan."

Voor een film is een scenario nodig en een regisseur. Dirk Huysentruyt: "Johan Vandewoestijne uit Kortrijk werd de regisseur en hij schreef ook het scenario op basis van onze input. Het is een groots project geworden voor het kleine Sente, zij het dat onze middelen natuurlijk toch beperkt wa-



Twee opmerkelijke figuren uit de film: pastoor Suykers en de kerkbaljuw...

ren. Naast de regisseur en twee van zijn medewerkers, zijn al de rest vrijwilligers, van technici tot acteurs, in totaal meer dan 100 mensen!"

Over de film mogen we nu toch een tipje van de sluier lichten... Drie kinderen (Arne Gevaert, Stefanie Vandemoortele en Femke Deblauwe) belanden 's nachts ergens aan een kerk. Hun smartphones vallen uit en ze weten niet

waar ze zijn. Plots duikt de vroegere kerkbaljuw van Sente Destobere (vertolkt door Dirk Huysentruyt) op. Die brengt hen bij pastoor Suykers (Johan Bonte) en daarna herbeleven ze allerlei gebeurtenissen uit het Sente van vroeger. In de film zijn ook leuke, oude super 8-filmpjes verwerkt.

PASTOOR SUYKERS

Zowel voor film als boek was er

historische informatie nodig. Er was wel het boek over Sente van oud-pastoor Karel Suykers uit 1970, maar al gauw groeide het idee voor een nieuw boek. Tegelijk werd ook beslist om een 'Sents archief' op te bouwen. "Gelukkig konden we beschikken over het archief van Esther Vuylsteke, echtgenote van wijlen Palmer Messely die alles over Sente verzamelde. Piet Dewilde heeft alles gedigitaliseerd. Een titanenwerk", zegt Ann Gevaert van de werkgroep die het boek samenstelt. "Het eerste deel behandelt de geschiedenis zelf en is een herwerking van het materiaal van pastoor Suykers. Het tweede deel gaat van 1970 tot nu, met als thema's wonen en werken, parochie, onderwijs en feesten. In het laatste deel stellen we maar liefst 22 verenigingen voor. Het boek is gericht op een breed publiek en telt veel foto's met mensen die we trachten te benoemen. Er komen 900 namen voor en daar zijn we best trots op." De redactieploeg voor het boek bestaat uit Ann Gevaert, Dirk Huysentruyt, Koen Gevaert, Piet Dewilde, Claudine Derez en Stephan Warlop.

MASSASCÈNE

"We hadden dit niet kunnen realiseren zonder het enthousiasme van de Sentenaren", zegt coördinator Roland Man.

"Er komen 900 namen in het boek voor en daar zijn we trots op"

"We kregen ook steun van het Kortrijks stadsbestuur, van de Koning Boudewijnstichting en veel sponsors die we allemaal dankbaar zijn. Medewerking was er ook van Henk Vandeginste en de gebiedswerking. Vooral zijn we gelukkig met de manier waarop dit project werkelijk heel Sente in beweging gebracht heeft. We denken aan de massascène voor de film in april. Dat mogen we wel uniek noemen."

Film en boek worden voorgesteld in buurthuis 't Senter op zaterdag 8 en zondag 9 februari 2014. Het boek wordt verkocht samen met de dvd (niet apart) voor 30 euro in voorintekening tot 20 december 2013 (daarna 38 euro). (Noël Maes)

Info: www.sentementen.be of via buurthuis.tsender@gmail.com, 0473 86 28 51.



Een mooi beeld van Sente (Kortrijkstraat) in lang vervlogen tijden.